



VRIENDENMAGAZINE OLV TER NOOD

Blad voor alle vrienden en bekenden van het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood



**VERVLOGEN
TIJDEN**



**VENI CREATOR
SPIRITUS**



THUISKOMEN



**WANDELEND
LANGS MARIA**

INHOUDSOPGAVE

- 3 Woord van de rector**
Vooruitblik feesten en evenementen
- 6 De 4 van Alkmaar**
Wandelvierdaagse ook dit jaar weer langs OLV ter Nood
- 7 Retraite: De Heilige Geest, onze Helper**
Retraite-leider Cor Mennen pr. over de rol van de Heilige Geest
- 9 Nederland, het land van de missionarissen**
Over een bijzonder onderdeel van de Nederlandse kerkgeschiedenis in de afgelopen eeuw

- 10 Programma Heiligdom**
- 12 'Ik laat je nooit meer los'**
Interview met mevrouw Gerdi Gunst-Meiboom, lid van de vriendenkring

Foto's voorzijde

Linksboven: Missionarissen in Noord-China, in de regio Yung-Ping-Fu: vooraan v.l.n.r. de bisschoppen mgr. Geurts en mgr. Lebouille
Bron: <https://hierinhetoostenalleswel.nl/missionarissen-noord-china-1919-1947/>

Rechtsboven: De duif, teken van de Heilige Geest

Linksonder: Mevrouw Gerdi Gunst-Meiboom, lid van de vriendenkring

Rechtsonder: Deelnemers aan de jaarlijkse wandeltocht 'De 4 van Alkmaar' bezoeken de Genadekapel om een kaars bij Maria aan te steken



Welkom in het gastenhuis

Welkom in ons gastenhuis

U bent van harte welkom in ons gastenhuis. U kunt hier overnachten met half- en volpension indien er een retraite plaatsvindt of als u zich opgeeft voor één van onze andere activiteiten. Individueel verblijf is in principe niet mogelijk. Heiloo heeft verder een prachtige omgeving om te fietsen, te wandelen en het strand of de duinen te bezoeken. U verblijft dicht bij Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Neem voor meer info contact op met het secretariaat.

Zie onze website www.olvternood.nl voor een actueel overzicht van alle activiteiten.

Uw bezoek aan het Heiligdom

Persoonlijk gebed:

U kunt het Heiligdom dagelijks bezoeken.

Zomertijd 1 april t/m 30 september: 8.30 - 19.30 uur

Wintertijd 1 oktober t/m 31 maart: 8.30 - 17.00 uur

Zalen reserveren:

Het gastenhuis biedt de mogelijkheid om één of meerdere zalen te reserveren voor ontmoetingen en vergaderingen. Neem voor meer informatie en reserveringen contact met ons op.

Openingstijden Secretariaat:

Weekdagen: 09.00 - 13.00 uur en 14.00 - 17.00 uur

Telefonisch bereikbaar:

9.00 - 10.00 uur, 11.00 - 13.00 uur en 14.00 - 15.00 uur

Telefoon: 072-505 1288

Email: info@olvternood.nl

Bereikbaarheid rector Jacques Quadvlieg:

Email: rector@olvternood.nl

Mobiel: 06-5471 6091

	ROZENKRANS GEBED	HEILIGE MIS	AANBIDDING	AANBIDDING/LOF	KRUISWEGGEBED	VESPERS	BIECHT & PASTORAAL GESPREK
ZO	08:30 (GK)	09:00 (GK) 10:30 (BK) 16:00 (GK)	15.00-15:45 (GK)				15.00-15.45 (BK)
MA T/M WO	10:00 (GK)	10:30 (GK)	11:15-12:15 (GK)				11:15-12:15 (BK)
DO	10:00 (GK)	10:30 (GK)	11:15-21.00 (GK)				11:15-12:15 (BK)
VR	10:00 (GK)	10:30 (GK)	11:15-23:59 (GK)		15:00 (GK)	17:30 (GK)	11:15-12:15 (BK)
ZA	10:00 (GK)	10:30 (GK)	00:00-10.15 (GK) 11.15-12.15 (GK)				11:15-12:15 (BK)
1e-ZATERDAG-BEDEVAART	11:30 (BK)	12:00 (BK)		14:15-15:30 (BK)			10.45-12:00 (BK)

Elke tweede en vierde dinsdagavond in de maand 18.00 uur rozenkransgebed en 18.30 uur Tridentijnse Heilige Mis (BK in zomertijd, GK in wintertijd)
GK = Genadekapel BK = Bedevaartkapel

WOORD VAN DE RECTOR



Door rector Jacques Quadvlieg

Geachte lezers en vrienden van het Heiligdom,

De tijd schrijdt snel vooruit. De vieringen van de Goede Week en het Hoogfeest van Pasen liggen alweer achter ons, dit jaar met een paar kleine aanpassingen in

het programma, waaronder de bijzondere fakkeltocht langs de kruiswegstaties op de avond van Goede Vrijdag. Ik kijk hierop terug met een gevoel van dankbaarheid voor de vele mensen die ons Heiligdom bezochten en het Paastriduüm meevierden. Onder de bezoekers waren opvallend veel jonge mensen en jonge gezinnen, representatief voor de ontwikkelingen binnen de Kerk. Op dit moment kijken we uit naar een aantal prachtige feesten en evenementen waarop ik hoop u weer te verwelkomen:

Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei

Op de veertigste dagen van Pasen vieren we het 'Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer'. Veertig dagen na zijn verrijzenis is Jezus opgevaren naar de hemel. Dit Hoogfeest is een van de belangrijkste feestdagen in het liturgisch jaar. In het Nieuwe Testament in de Handelingen van de apostelen lezen we: *"Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen*

van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: "Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan" (Hand. 1,9-11). De oudst bekende viering van Hemelvaartsdag stamt reeds uit de vierde eeuw.

Pinksteren, zondag 24 mei

Het 'Hoogfeest van Pinksteren' is de voltooiing van Pasen door de uitstorting van de Heilige Geest over Maria en de apostelen, de 50e dag van Pasen. Volgens het Evangelie van Johannes belooft Jezus, op de avond voorafgaand aan zijn lijden en dood, dat Hij hen de Heilige Geest zal zenden. De Heilige Geest zal hen voor altijd met de Vader en de Zoon verbinden en hen helpen getuigen te zijn van de verrijzenis van Jezus. Ook met Pinksteren kunnen wij u een mooi programma aanbieden. Zo kunt u van 22 t/m 25 mei deelnemen aan de retraite 'De Heilige Geest, onze helper?', die wordt begeleid door Cor Mennen pr., bekend van Radio Maria. Op pagina 7 van dit magazine vindt u meer informatie over deze retraite.

Zie verder pagina 5 >>

De bisschop van bisdom Haarlem-Amsterdam, Mgr. Hendriks, bij gelegenheid van het feest van OLV ter Nood



Vraag naar
onze
**INTRODUCTIE-
KORTING**

BIO lichtje

De oorsprong van licht op een duurzame manier



Bezoek
onze website
www.boca.nl
Vraag onze
catalogus aan!

Galvaniweg 20, 5482TN Schijndel
T +31 (0)73 549 25 11
E infozuid@boca.nl

JAK

INSTALLATIEBEDRIJF

ONDERHOUD & SERVICE



**DUURZAME: VERWARMING
DAKBEDEKKING - SANITAIR**

DUSSELDORPERWEG 73 | TEL: 072 - 5051405
1906 AJ LIMMEN | E-MAIL: mail@jak-limmen.nl

KOSTER

ELEKTROTECHNIEK

Rijksweg 79
1906 BE Limmen
072-5052561

www.kosterelektro.nl
info@kosterelektro.nl

Op eerste Pinksterdag komt Eugen Graas pr. naar ons Heiligdom om de Hoogmis van 10.30 uur mee te vieren. Ik ben zeer verheugd dat ik u kan meedelen dat op tweede Pinksterdag de Westfrieze Bedevaart weer in ere wordt hersteld onder leiding van pastoor Álvaro Rodríguez Luque. Zoals u in een eerdere uitgave van dit magazine heeft kunnen lezen werd de Westfrieze Bedevaart reeds vanaf 1908 georganiseerd vanuit het Westfrieze dorpje De Weere. Maar liefst 1400 pelgrims namen deel aan de bedevaart. Helaas heeft men in 2020 het besluit moeten nemen om te stoppen met de organisatie van deze bedevaart en wij zijn dan ook blij dat de Westfrieze Bedevaart weer nieuw leven wordt ingeblazen.



Sacramentsprocessie in het bedevaartpark

Het houten beeldje van OLV ter Nood



Vele pelgrims verzamelen zich bij de Genadekapel

Sacramentsdag, donderdag 4 juni

Op het 'Hoogfeest van het Allerheiligst Sacrament' vieren we dat we Christus op bijzondere wijze mogen ontmoeten in het sacrament van de Eucharistie. Het feest wordt reeds vanaf het begin van de dertiende eeuw tien dagen na Pinksteren liturgisch gevierd. Gewoonlijk vieren wij dit Hoogfeest, zoals in Nederland gebruikelijk, op de zondag na de officiële feestdag, maar dit jaar vieren wij het Hoogfeest op de dag zelf, dus op donderdag 4 juni. Het belooft een mooie dag te worden met de gebruikelijke grote Sacramentsprocessie door het luisterrijke bedevaartpark.

Feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood, zondag 7 juni

Vlak na Sacramentsdag vieren we het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood, dit jaar samen met de jaarlijkse Vriendendag. Het programma is op het moment van schrijven nog niet helemaal rond, maar zal niet heel veel afwijken van het gebruikelijke programma, uiteraard met een gezongen Hoogmis, processie over het Heiligdom met het eeuwenoude, houten Mariabeeldje, biechtgelegenheid en rozenkrans. Meer informatie kunt u terugvinden op onze website.

Kortom, u heeft de komende periode heel veel redenen om het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood te bezoeken. Dit magazine is weer samengesteld met diverse afwisselende onderwerpen. U kunt lezen over de wandelvierdaagse die ieder jaar het Heiligdom aandoet, zuster Castissima schrijft over de Nederlandse Missionarissen en op de achterkant in de vriendenrubriek kunt u een interview lezen met mevrouw Gerdi Gunst-Meiboom. Het is een inspirerend verhaal over een meisje dat opgroeit in een gereformeerd gezin, al op jonge leeftijd een enorme aantrekkingskracht ervaart voor de katholieke Kerk en uiteindelijk ook katholiek wordt.

Ik wens u veel leesplezier en graag tot ziens op ons Heiligdom!

DE 4 VAN ALKMAAR

Ook dit jaar weer langs OLV ter Nood

Van 10 tot en met 13 juni staat Alkmaar en omgeving opnieuw in het teken van wandelen tijdens 'De 4 van Alkmaar'. Vier dagen lang trekken duizenden wandelaars door het Noord-Hollandse landschap, met onderweg een afwisselend parcours langs stad, polder en duinen. Eén van de vaste punten op de route is de doorkomst bij het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Bijdrage van de organisatie van 'De 4 van Alkmaar'

Sinds 2015 maakt OLV ter Nood al onderdeel uit van het evenement. Op de vrijdag, wanneer de route in het teken staat van het 'Hart van Zuid', wandelen deelnemers van kerk naar kerk. Het Heiligdom in Heiloo is daarbij een mooie tussenstop. De Genadekapel biedt wandelaars de mogelijkheid om even naar binnen te gaan, een kaarsje op te steken of simpelweg kort stil te staan. Deze derde wandeldag wordt door deelnemers vaak goed beoordeeld, vooral vanwege de afwisselende route en de combinatie van verschillende bijzondere locaties onderweg. Het Heiligdom vormt daarin een herkenbaar en gewaardeerd onderdeel van de routes. De 20, 25 en 40 kilometerroutes voeren langs Onze Lieve Vrouw ter Nood, waardoor veel wandelaars deze plek aandoen. Bij de stempelpost worden zij ontvangen door vrijwilligers van 't Praethuys, het goede doel van het evenement. Met een vriendelijk woord en iets te eten zorgen zij voor een warm en gastvrij moment.

Samen onderweg

Hoewel 'De 4 van Alkmaar' zich blijft vernieuwen, met onder meer een nieuwe naam en de introductie van een 1-daagse wandeltocht op zaterdag, blijft de kern van het evenement onveranderd: samen onderweg zijn. Wandelen in een omgeving die blijft verrassen, met onderweg plekken die ieder op hun eigen manier bijdragen aan de ervaring. Voor veel deelnemers is de passage langs Onze Lieve Vrouw ter Nood een prettig moment in de route, een plek om even op adem te komen voordat zij hun tocht vervolgen.



Voor wie zelf de sfeer wil ervaren: inschrijven voor 'De 4 van Alkmaar' is nog mogelijk via www.de4van.nl. Of je nu één dag meewandelt of de volledige 4-daagse loopt, je bent van harte welkom om Alkmaar en omgeving op deze bijzondere manier te ontdekken.

RETRAITE: DE HEILIGE GEEST, ONZE HELPER

Van vrijdag 22 t/m maandag 25 mei kunt u deelnemen aan de inspirerende retraite 'De Heilige Geest, onze Helper'. Emeritus pastoor Cor Mennen, bekend van Radio Maria, zal de retraite begeleiden. Wij hebben pastoor Mennen gevraagd om in ons magazine wat meer te vertellen over de retraite. Praktische informatie kunt u terugvinden op onze website, olvternood.nl



Door emeritus pastoor Cor Mennen

Het ligt voor de hand om rond Pinksteren biddend na te denken over de Heilige Geest en de rol die Hij in het leven van de Kerk en in ons eigen leven speelt.

U kunt dat in alle rust en stilte doen van de vrijdagavond vóór Pinksteren tot en

met Tweede Pinksterdag in het Julianaklooster op het Heiligdom van Heiloo. Dagelijks zal ik twee inleidingen rond dit thema verzorgen. Daarnaast zijn er Eucharistievieringen en gebedsmomenten. Er zal voldoende tijd zijn voor stilte en persoonlijke bezinning. In de tijd na het eerste Pinksterfeest leven we in het tijdperk van de Heilige Geest. Jezus is niet meer lichamelijk onder ons. Hij is nu bij ons door zijn Heilige Geest. Door die Geest leidt en bestuurt Hij zijn Kerk. Hij bewaart haar in de waarheid, in de eenheid en de liefde en Hij voedt en sterkt haar door de sacramenten, zichtbare tekenen die door Hem sacramenten van heil worden. Hoe belangrijk de Heilige Geest ook is voor ons leven als christen, toch blijft hij voor veel mensen de grote onbekende. Van de hemelse Vader hebben wij een voorstelling, de figuur van Jezus is ons heel vertrouwd, maar de Heilige Geest blijft vaak een moeilijke figuur. Tegelijk zien we ook in het christendom van vandaag dat bepaalde groepen met Hem op een soms dweperige manier aan de haal gaan en Hem zich toe-eigenen. Ze zien Hem vaak geheel of gedeeltelijk los van de Kerk en de kerkelijke traditie en beroepen zich sterk op gevoel en beleving. Hoe ziet de katholieke traditie de Heilige Geest? Wie is Hij echt? Hoe is Hij onze Helper? Hierover willen we in onze Pinksterretraite nadenken. U bent van harte welkom.



Pinksteren, Jean Restout II, 1732, Louvre, Parijs

Een bekende pinksterhymne is het Veni Creator Spiritus dat stamt uit de 9e eeuw.

Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer,
houd Gij bij ons uw intocht, Heer;
vervul het hart dat U verbeidt,
met hemelse barmhartigheid.

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt
de grote Trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zeventvoud,
O hand die God ten zegen houdt,
O taal waarin wij God verstaan,
wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft
vanuit de kracht die Gij het geeft.

Verlos ons als de vijand woedt,
geef ons de vrede weer voorgoed,
leid Gij ons voort, opdat geen kwaad,
geen ongeval ons leven schaadt.

Doe ons de Vader en de Zoon
aanschouwen in de hoge troon,
O Geest van beiden uitgegaan,
wij bidden U gelovig aan.

Aan God de Vader zij de eer
en aan de opgestane Heer
en aan de Geest die troost en leidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.
Amen.

Overleden vrienden van Kapel

- ✦ Mevrouw S.G.N. d'Abo-Oe
- ✦ Mevrouw L.M.C. Brugman

We bidden dat deze overledenen van de vriendenkring in de liefde en vrede van God mogen wonen. Het Heiligdom is hen zeer dankbaar voor hun steun en betrokkenheid.



OLV ter Nood zoekt MET SPOED vrijwilligers

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar vrijwilligers voor één of meerdere dagdelen per week.

Heeft u hart voor Onze Lieve Vrouw ter Nood?
Vindt u de normen en waarden van het katholieke geloof belangrijk?
Kunt u goed werken in een team?

Dan zijn wij op zoek naar u!

In overleg kijken we welke taken en verantwoordelijkheden aansluiten bij uw talenten en interesses.

Contact: Gert Verresen, 06-578 64 571,
gverresen@olvternood.nl

Ja, ik wil me graag opgeven als nieuwe vriend of vriendin van Onze Lieve Vrouw ter Nood en het Vriendenmagazine gratis thuis ontvangen.

Dhr. / Mevr.:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:

Als u via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte wilt blijven van het Heiligdom, dan kunt u hier uw e-mailadres opschrijven.

E-mail adres:

Invulstrook toesturen aan: **Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood, Antwoordnummer 85131, 1850 VA Heiloo.**

Opgave is ook mogelijk via: **info@olvternood.nl** of telnr: **072-505 1288**

Colofon

ISSN 2666-7436

Redactie

Mariska Adrichem, Pieter Klaver en Gerald Timmermans

Vormgeving

Birgitta Grafische Vormgeving

Druk

Vanderperk Groep
Oplage: 3.000

Contact

Diocesaan Heiligdom
Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
telnr. 072-505 1288
magazine@olvternood.nl
www.olvternood.nl

Giften

Giften zijn van harte welkom op rekeningnummer NL25 INGB 00 00 672 168 t.n.v. Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood

ANBI Stichting

RSIN nummer: 28 329 87

© 2026

Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Wilt u artikelen overnemen? Neem dan even contact op met de redactie via magazine@olvternood.nl

NEDERLAND, HET LAND VAN DE MISSIONARISSEN

Dit jaar is het honderdjarig jubileum van de uitgave van de encycliek *Rerum Ecclesiae* door paus Pius XI, gepubliceerd op 28 februari 1926. In de encycliek roept de paus alle gelovigen op om actief deel te nemen aan de verspreiding van het geloof.



Door zuster Castissima

De oproep van de paus betrof niet alleen bekering, maar ook de opbouw van lokale kerken, de opleiding van inheemse geestelijken en het respect voor plaatselijke culturen. Hij schreef:

“De Kerk is niet werkelijk gevestigd, noch stevig gegrondvest, noch volledig vol-

wassen, zolang zij niet beschikt over een eigen inheemse geestelijkheid” (*Rerum Ecclesiae*, 1926). In Nederland werd er goed gehoor gegeven aan de encycliek. In de eerste helft van de twintigste eeuw groeide Nederland uit tot het land met naar verhouding de meeste missionarissen ter wereld. Rond 1930 waren er meer dan zeventienduizend Nederlandse missionarissen actief en in de jaren vijftig liep dat aantal zelfs op tot ruim twaalfduizend (Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen, 1955). Eén op de negen katholieke missionarissen kwam uit Nederland. Als klein land stonden wij bovenaan de wereldranglijst van missionaire inzet. De Nederlandse missionarissen waren actief op alle continenten: in Azië (met name in Nederlands-Indië, China, Japan en de Filipijnen), in Afrika (Congo, Oeganda, Tanzania, Ghana) en in Latijns-Amerika (Brazilië, Chili, Suriname). Hun werk ging verder dan evangelisatie alleen. Naast kerken bouwden ze scholen, ziekenhuizen, drukkerijen en ontwikkelden ze landbouwprojecten waarmee ze bijdroegen aan onderwijs, gezondheidszorg en sociale ontwikkeling. De missionarissen hadden een geest van opoffering en waren bereid om te lijden voor hun missie als dat nodig was. Van de Nederlandse missionarissen kwamen er in de 20e eeuw 142 om het leven als martelaar, vaak in tijden van oorlog of politieke onrust. Tijdens de Bokseropstand in China (1900), de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (1942–1945) en later in Congo en Papoea-Nieuw-Guinea kwamen velen om het leven (Getuigen voor Christus, Rooms-katholieke bloedgetuigen uit Nederland in de twintigste eeuw, 2008). Deze mannen en vrouwen werden gedreven door een geloof dat sterker was dan angst. Hun verhalen versterkten het beeld van de missionaris als heldhaftige getuige van geloof en menselijkheid (archieven van het Nederlands Missionair Erfgoed in Tilburg, 2004). De oproep van paus Pius XI in de encycliek was zoals ik al aangaf gericht aan alle gelovigen. Zo schreef hij: “De missie is niet slechts een taak van enkelen, maar de roeping van de gehele Kerk.” Die oproep maakte Nederland tot het meest missionaire land ter wereld. Duizenden Nederlandse mannen en vrouwen gaven gehoor aan zijn woorden en brachten geloof, kennis en menselijkheid naar verre landen. Hun erfenis leeft voort tot op de dag van vandaag, als getuigenis van een tijd waarin idealisme, geloof en dienstbaar-

heid hand in hand gingen. Laten ook wij nu gehoor geven aan de encycliek *Rerum Ecclesiae*! Tegenwoordig zenden we bijna geen missionarissen meer uit, maar ontvangen wij ze. Laten we ons samen inzetten voor de Kerk in Nederland door ons goed te vormen in het geloof en door het ontvangen van de sacramenten, een heilig leven te leiden en daarvan te getuigen. Wanneer de Kerk hier weer stevig gegrondvest mag zijn, als volwassen Kerk, kan ze genoeg eigen Nederlandse geestelijken voortbrengen en kunnen we zelfs weer missionarissen uitzenden naar waar het nodig is. Ook ons Heiligdom heeft meerdere congregaties gekend. Nu zijn we gezegend met het Grootseminarie St. Willibrord waar de priesters van de toekomst opgeleid worden. Wij zusters vinden het ook geweldig om hier missiewerk te mogen doen, op een plek waar we zoveel mensen ontmoeten die door Maria hier tot Jezus komen. De laatste tijd zijn er ook meerdere mensen die, zoekende naar een diepere relatie met God, graag gedoopt willen worden. Ik vraag uw gebed en inzet voor de missie in ons eigen land, de heiligheid van de priesters en religieuzen, en de volharding van elk van hen, opdat de Kerk weer mag opbloeien en zoals eertijds veel mooie vruchten mag dragen. Laten we dit vragen op voorpraak van onze lieve Moeder, Onze Lieve Vrouw ter Nood, en hier ook zelf een bijdrage aan leveren.



Kruisheren in Congo die later werden gegijzeld en de marteldood stierven

PROGRAMMA HEILIGDOM OLV TER NOOD

MEI T/M JULI 2026

Het Heiligdom biedt jaarlijks een aantal vaste activiteiten, die wij op deze pagina's graag onder uw aandacht brengen. Daarnaast worden er regelmatig andere evenementen en bijeenkomsten georganiseerd. Bezoekt u voor meer informatie en data onze website of neemt u contact op met ons secretariaat.
website: www.olvternood.nl | e-mail: info@olvternood.nl | telefoon: 072 - 505 1288

Bijzondere Liturgische Vieringen

Zie pagina 2 voor alle liturgische vieringen en gebedstijden op de reguliere dagen; alleen uitzonderingen en bijzondere feesten worden hieronder vermeld. Voor tijden en locaties verwijzen wij u naar de agenda op onze website.

- Donderdag 14 mei: **Hemelvaart van de Heer**
- Zondag 24 mei: **Pinksterzondag**
- Maandag 25 mei: **H. Maria, Moeder van de Kerk** (Tweede Pinksterdag)
- Donderdag 28 mei: **Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester**
- Zondag 31 mei: **Heilige Drie-Eenheid**
- Donderdag 4 juni: **Sacramentsdag** (H. Sacrament van het Lichaam en Bloed van Christus)
- Zondag 7 juni: **Onze Lieve Vrouw ter Nood**
- Vrijdag 12 juni: **Heilig Hart van Jezus**
- Woensdag 24 juni: **Geboorte van de H. Johannes de Doper**
- Maandag 29 juni: **HH. Petrus en Paulus, apostelen**

Retraite & Bezinning

Maandelijkse **Gebeds- en Bezinningsdag** in het Julianaklooster, begeleid door een priester verbonden aan het Heiligdom.

- Nieuwe Gebeds- en Bezinningsdagen zullen worden voorbereid.

Naast de Gebeds- en Bezinningsdagen worden regelmatig meerdaagse **retraites** georganiseerd in het Julianaklooster, inclusief verblijf en overnachting. Voor de komende maanden staat de volgende retraite op het programma:

- **22 t/m 25 mei: De Heilige Geest, onze helper?**

Zie voor het volledige retraite programma voor dit jaar de informatie op onze website.

Cursusprogramma

Jaarlijks biedt het Heiligdom een aantal vaste cursussen aan:

- **Alpha cursus:** Tijdens interactieve en gezellige avondbijeenkomsten komen we in het Julianaklooster bijeen om samen de basis van het katholiek geloof te verkennen. De avonden zijn inclusief maaltijd en deelname is gratis, al is een donatie altijd welkom. Een Alphadag is tevens onderdeel van de cursus. Na de zomer zal de tweede Alphacursus voor dit jaar starten; meer informatie vindt u te zijner tijd op onze website.
- **SycamOre cursus:** Aan de hand van een twintigtal korte films verdiepen we ons in evenzovele aspecten van het katholieke geloof, onder andere de zoektocht naar geluk, het bestaan van God, het sterven en verrijzen van Jezus, de Heilige Geest, de betekenis van de Bijbel, de kracht van het gebed, vrijheid en liefde. Een nieuwe startdatum voor de SycamOre cursus is vooralsnog niet bekend; deze zal op onze website en in de nieuwsbrief worden aangekondigd.
- **School voor Geloof en Gebed:** Onder deze noemer zijn inmiddels diverse cursussen gegeven: *Samen in Stilte, Kennismaking met de Bijbel, Lectio Divina en Introductie tot het Spirituele Leven*. De cursussen zullen de komende tijd herhaald worden.

Gezinsactiviteiten

De zusters Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará organiseren activiteiten voor kinderen en jongeren in het Julianaklooster.

- **Kinderclub/oratorium H. Dominic Savio:** spel, gebed en catechese voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. Komende data: zondag 24 mei en zondag 28 juni.
- **Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano:** op vrijdagen van 17.00 uur tot 20.30 uur; gezamenlijk pizza eten, catechese en gezelligheid voor meiden van 11 t/m 17 jaar.



Tienerkamp Breakout

Van maandag 6 tot en met vrijdag 10 juli wordt het jaarlijkse Tienerkamp Breakout op het Heiligdom georganiseerd, voor tieners van 12 tot en met 15 jaar en jongeren van 16 tot en met 19 jaar.

Jongerenactiviteit: 'Meet and Greet the Lord'

Elke tweede vrijdag van de maand voor jongeren van 16 tot 30 jaar in het Julianaklooster; gezamenlijk pizza eten, inleiding, eucharistische Aanbedding met biechtgelegenheid en aansluitend een moment van ontmoeting. Komende data: vrijdag 8 mei en vrijdag 12 juni.

Pasgedooptengroep

Bijeenkomst voor pasgedoopten, één keer per maand op een maandagavond.

Eerste-Zaterdag Bedevaarten

Maandelijks gebedsday op de eerste zaterdag van de maand voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven in de Bedevaartkapel. Rozenkransgebed om 11.30 uur, H. Mis om 12.00 uur, Aanbedding & Lof van 14.15 uur tot 15.30 uur. Vanaf 10.45 uur biechtgelegenheid tot 12.00 uur. Gratis busvervoer vanaf treinstation Castricum, heen om 11.10 uur en terug om 16.00 uur. Komende data: zaterdag 2 mei, zaterdag 6 juni en zaterdag 4 juli

Meer informatie vindt u op onze website. Aanmelden voor alle activiteiten per e-mail via info@olvternood.nl of via telnr. 072-505 1288.

Gij hebt Uw hand op mij gelegd.
(Psalm 139:5)

Denk je erover om priester te worden?
Ontdek het op willibrordseminarie.nl of kom eens langs!
Hoogeweg 65, Heiloo T 072 505 1288

Stefan Doss
seminarist

Grootseminarie
St. Willibrord
Bisdom Haarlem-
Amsterdam

Wilt u de priesteropleiding steunen?
NL64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie

'IK LAAT JE NOOIT MEER LOS'

Interview met mevrouw Gerdi Gunst-Meiboom

Gerdi Gunst-Meiboom is een trouwe bezoeker van het Heiligdom. Toen ik Gerdi vroeg of ze wilde meewerken aan een interview was haar reactie: "Ik lees altijd die mooie verhalen op de achterkant van het Vriendenmagazine, maar wie heeft er nu iets aan mijn verhaal?" Ik heb haar kunnen overhalen haar verhaal met ons te delen, een inspirerend verhaal over een meisje dat in een gereformeerd gezin opgroeide, haar hart volgde en katholiek ging leven.



Door Mariska Adrichem

Gerdi is geboren in Apeldoorn, in de kerstnacht van 1953. Vanwege de hoge leeftijd van haar ouders was het een godsgeschenk dat Gerdi werd geboren. Later werd het gereformeerde gezin ook nog uitgebreid met een zoon. Gerdi: "Mijn jeugd was beschermd, liefdevol en gezellig.

Ik ben opgevoed met de Bijbel, bezocht een christelijke school en we gingen twee keer op zondag naar de kerk. Toen ik tien jaar oud was en met mijn vader boodschappen deed, hoorden we de klokken luiden van de katholieke Mariakerk, waar een kennis van mijn vader begraven werd. Mijn vader nam mij mee de kerk in en ik werd overvallen door een bijzondere gevoel. Wat ik als kind miste in de protestantse kerk was hier aanwezig! Vanaf dat moment fietste ik regelmatig stiekem naar de Mariakerk en gebruikte mijn bezoek aan de naastgelegen bibliotheek als alibi. Bezoeken aan de zondagschool gebruikte ik om de heilige Mis bij te wonen. Toen iemand aan mijn moeder vertelde dat ik de katholieke kerk bezocht, werd ik door mijn ouders ter verantwoording geroepen. Zij wilden dat zolang zij leefden, ik met hen mee zou gaan naar de gereformeerde kerk. Uit liefde voor mijn ouders deed ik wat mij werd gevraagd."

Op zestienjarige leeftijd leerde Gerdi haar man Tijn kennen op een christelijk jongerenkoor. Gerdi: "We maakten LP's, traden overal op, ook voor de tv en zongen zelfs bij de doop van een van de zoons van prinses Margriet en Mr. Pieter van Vollenhoven. Tijdens een tournee in Londen wilde ik een drukke straat oversteken en Tijn greep mijn hand om te voorkomen dat ik onder een auto zou komen die ik vanwege mijn slechte ogen niet zag. Terwijl hij mijn hand vastpakte zei hij: 'Nu laat ik je nooit meer los'. Vanaf dat moment hadden we verking. In 1976 trouwden we in de gereformeerde kerk en gingen in Haarlem wonen. Na het overlijden van mijn ouders werd ik katholiek en Tijn is mij daar later in gevolgd. Het protestantse geloof wordt beleefd vanuit de zondigheid van de mens en dat

drukt teneer. Het katholieke geloof is veel blijer en rijker. Na twee jaar huwelijk werd Tijn erg ziek en ook ik kreeg vele tegenslagen te verduren. Door mijn sterke geloof en vertrouwen werd ik door iedere moeilijke situatie heen getrokken. Vier jaar geleden is mijn lieve man overleden na een huwelijk van bijna 46 jaar. Na een retraite bij pater Bots SJ ben ik in de Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam terechtgekomen waar mijn geloof zich nog verder verdiepte. Door bisdompriester pastoor Niesten heb ik het Heiligdom leren kennen. Hij organiseerde jaarlijks een 'Pastoor van Arsdag'. Na de heilige Mis en lunch gingen we met een bus naar een 'geheime' bestemming. Op een dag was de bestemming 't Putje van Heiloo. Er ging een wereld voor mij open en vanaf dat moment bezocht ik het Heiligdom regelmatig. Ik leerde ook de 'Eerste-Zaterdag-Bedevoort' kennen, waarbij wordt gebeden voor priesterroepingen. De vruchten van die bedevaart zijn te zien binnen dit bisdom. We zijn gezegend met veel goede priesters die weten wat de werkelijke waarde van het geloof is en waarbij ook vele jongeren die op zoek zijn naar authenticiteit en de traditie van de Kerk, aansluiting vinden. De traditie die ik ook jarenlang heb gezocht en ik voel mij daarom bevoorrecht en dankbaar dat er in ons bisdom op steeds meer plekken ruimte wordt gegeven aan de prachtige en solide basis van ons geloof."

