



VRIENDENMAGAZINE OLV TER NOOD

Blad voor alle vrienden en bekenden van het Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood



**EEN EERBEToon
AAN DE
JULIANAZUSTERS**



**EEUWIGE
BAND**



OOST WEST ...



ONTMOETING

INHOUDSOPGAVE

- 3 Woord van de rector
- 4 De lijkwade van Turijn
- 5 Tijd van bezinning en gebed, een reflectie op de komende veertigdagentijd
- 6 Interview met hospitality manager Harald Dijkstra, *Eindelijk thuis...*
- 7 De Julianazusters: de handen uit de mouwen!
- 8 Noveenkaarsen met uw eigen gebedsintentie en overledenen van OLV ter Nood
- 9 Bouwactiviteiten in de startblokken
- 10 Programma Heiligdom
- 12 Leven voor de Juliaantjes, interview met Wil en Jan van Schooten

Foto's voorzijde

Linksboven: Julianazusters (foto: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, beeldbank Julianazusters (Z076), nr. 202121)

Rechtsboven: Jan en Wil van Schooten, vrijwilligers van het Heiligdom

Linksonder: Harald Dijkstra, hospitality manager Heiligdom

Rechtsonder: Reconstructie van het gezicht op de Lijkwade van Turijn



Welkom in het gastenhuis

Welkom in ons gastenhuis

U bent van harte welkom in ons gastenhuis. U kunt hier overnachten met half- en volpension, bijvoorbeeld in combinatie met een retraite of deelname aan één van andere onze activiteiten. Heiloo heeft verder een prachtige omgeving om te fietsen, te wandelen en het strand of de duinen te bezoeken. U verblijft dicht bij Maria, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Uiteraard volgen wij in het gastenhuis alle geldende corona-richtlijnen. Neem voor meer info contact op met het secretariaat.

Uw bezoek aan het Heiligdom

Persoonlijk gebed:

U kunt het Heiligdom dagelijks bezoeken voor persoonlijk gebed en om een kaars aan te steken.
Zomertijd 1 april t/m 30 september: 8.30 - 19.30 uur
Wintertijd 1 oktober t/m 31 maart: 8.30 - 17.00 uur

Aanbidding:

Dagelijks van 15.00 - 16.00 uur in de Bedevaartkapel (vrijdag tot 18.00 uur).

Ten aanzien van de corona-situatie volgt het Heiligdom steeds de op dat moment geldende richtlijnen van de overheid en de Nederlandse bisschoppenconferentie. Onderstaand overzicht biedt een momentopname. Kijk op onze website www.olvternood.nl voor een actueel overzicht.

Pastoraal gesprek en sacrament van de Biecht:

U bent van harte welkom voor een pastoraal gesprek of om het sacrament van de Biecht te ontvangen. We zorgen ervoor dat er voldoende afstand is. Dagelijks van 14.00 - 15.30 uur

Eucharistievieringen:

Maandag t/m zaterdag: 12.00 uur in de Bedevaartkapel
Zondag: 9.00 uur in de Genadekapel, 10.30 en 16.00 uur in de Bedevaartkapel

Rozenkransgebed voorafgaand aan de Eucharistieviering:

Maandag t/m zaterdag 11.30 uur in de Bedevaartkapel
Zondag 8.30 uur in de Genadekapel

Zalen reserveren:

Het gastenhuis biedt de mogelijkheid om één of meerdere zalen te reserveren voor ontmoetingen en vergaderingen. Neem voor meer informatie en reserveringen contact met ons op.

Openingstijden Secretariaat:

Weekdagen van 9.00 - 15.00 uur
Telefoon: 072-505 1288
Email: info@olvternood.nl

Bereikbaarheid rector de Wit:

Telefoon: 06-4012 5490 (behalve woensdag & donderdag, gereserveerd voor studie & seminarie)
Email: rectordewit@olvternood.nl

WOORD VAN DE RECTOR



Door rector Jeroen de Wit

Beste lezers van het Vriendenmagazine,

We hebben in Nederland inmiddels twee jaar met het coronavirus te maken. Wie had gedacht dat dit ons leven zo lang zou beïnvloeden? Afgelopen Kerstmis was het de tweede Kerst in corona-tijd,

vieringen met maar vijftig personen en op Kerstavond zelfs alleen maar een livestream. Hoe anders was het vóór corona toen de grote kapel op Kerstavond bijna vol zat. Doordat we nu meer Missen ingepland hadden, konden we gelukkig nog heel wat mensen ontvangen, maar toch, het is wel heel anders.

Wat zal deze periode doen met het geloof van de mensen?

Zullen er mensen afhaken doordat het live deelnemen aan de Heilige Mis bemoeilijkt is, of zal deze hachelijke periode mensen juist tot meer bezinning leiden? Wanneer we het baseren op het aantal noveenkaarsen in de Genadekapel dan neig ik naar het laatste: ik heb nooit zoveel kaarsen in de kapel zien branden als rond afgelopen Kerstmis en Oud en Nieuw. De tijd zal het leren wanneer hopelijk de regels weer wat versoepeld zijn.

U kunt in dit blad lezen over een permanente expositie over de zusters van de heilige Juliana de Falconieri, voor wie het Julianaklooster circa vijfenzeventig jaar lang hun moederhuis was. Helaas zullen er geen zusters meer bij de opening aanwezig kunnen zijn. Van de vier zusters die er nog leefden zijn er recent drie overleden en de nu nog enig overgebleven zuster is waarschijnlijk niet in staat om hier bij te zijn. Wij zijn heel blij dat we door de inzet van Nanine van Smoorenburg, onze programmamanager, en

de hulp van vele anderen tot deze blijvende aandacht voor hun congregatie komen. Ze zijn onlosmakelijk met ons klooster en het Heiligdom verbonden, hebben heel veel goed werk in de omgeving verricht en hun levenshouding en trouw kan ook voor onze tijd nog een grote bron van inspiratie zijn.

Ook wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van verschillende projecten op ons Heiligdom, onder andere onderhoudswerkzaamheden aan de Genadekapel en onze plannen voor het verbeteren van de paden. Vooral met betrekking tot dit laatste project zal u in het afgelopen najaar en de winter, als u in de gelegenheid bent geweest om het Heiligdom te bezoeken, de noodzaak zeker niet zijn ontgaan. Wij willen u heel graag danken voor de vele giften die voor deze projecten zijn binnengekomen. Ook hierin zien wij een grote betrokkenheid van de mensen bij het Heiligdom.

Verder kunt u lezen over een heel bijzondere expositie die we eind februari, net voor de Veertigdagentijd, op ons Heiligdom mogen ontvangen, namelijk over de Lijkwade van Turijn. Dit is een expositie die u niet mag missen. Het gaat om een eeuwenoud doek dat wordt vereerd in Turijn, en waarvan wetenschappelijk steeds meer vast komt te staan dat dit doek afkomstig is uit het Middellandse zeegebied, van rond het begin van de jaartelling, en dat hierin iemand gelegen heeft die op een gruwelijke wijze geleden heeft. De centrale vraag bij de expositie is: *Wie is de man van de lijkwade?* Ik zou zeggen, komt u vooral zelf om deze vraag te beantwoorden. Het is uiteindelijk de belangrijkste vraag van ons leven.

Veel leesplezier en veel zegen.



Noveenkaarsen in de Genadekapel

DE LIJKWADE VAN TURIJN

De lijkwade van Turijn is een eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man. Geleerden reconstrueerden met de sporen op de lijkwade een hele lijdensweg. Is dit de lijkwade van Jezus? Van 20 t/m 27 februari is er een expositie over deze lijkwade te bezichtigen in de Bedevaartkapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood. Er zijn ook een aantal lezingen over de tentoonstelling gepland: op zondag 20 en zondag 27 februari om 12:30, 14:30 en 16:00 uur. De lezingen vinden eveneens plaats in de Bedevaartkapel van het Heiligdom.



Door Mariska Adrichem

De lijkwade wordt bewaard in de Dom van Turijn en wordt slechts zeer zelden tentoongesteld. Op het linnen doek is vaag de afdruk van een man te zien met diverse verwondingen aan de zichtbare hand, het hoofd, de knieën, de benen en de rug. De verwon-

dingen aan de rug, borst en benen zijn het gevolg van een geseling, de wonden aan het hoofd wijzen op het dragen van een doornenkroon en de verwondingen aan de hand en pols zijn ontstaan bij een kruisiging.

Het doek is van Jeruzalem, via Edessa (Turkije) in Constantinopel terechtgekomen. In 1204 plunderden kruisridders de stad en namen het doek mee naar Frankrijk, waar het vanaf de 14e eeuw werd vereerd. In 1532 werd het doek beschadigd door een brand en in 1578 bracht men de lijkwade naar Turijn waar het doek zich tot op de dag van vandaag nog steeds bevindt.

In 1898 werden de eerste foto's van de lijkwade gemaakt. Diverse keren is er door wetenschappers, ongeacht religieuze opvattingen, onderzoek verricht op het doek, door gebruik te maken van de modernste technieken. Een koolstofdatering wees uit dat het doek afkomstig moest zijn uit de middeleeuwen en daarmee werd het doek als namaak bestempeld.

Forensisch onderzoek van een aantal jaren geleden gaf echter aan dat het stukje stof dat voor de koolstofdatering was gebruikt een gedeelte betrof dat na de brand was gerestaureerd, en dat de originele lijkwade wel degelijk te herleiden is naar de tijd van Jezus. Het weefpatroon van het doek laat een Joodse herkomst zien. In het weefsel zijn pollen van planten gevonden die alleen rond Jeruzalem te vinden waren in de tijd van Jezus. Steengruis

dat in het weefsel aanwezig was is specifiek voor de grond rondom Jeruzalem. De man die in het kleed gewikkeld is geweest heeft onvoorstelbaar geleden, is gezeseld, mishandeld, gekruisigd en heeft een doornenkroon gedragen die met geweld op zijn hoofd is geplaatst. Een doornenkroon met niet alleen stekels rondom het hoofd, maar ook over het hoofd. Ook de sporen van een lanssteek in zijn zijde zijn onmiskenbaar. Het feit dat deze man is gekruisigd als een misdadiger, maar toch met eerbied is begraven, zij het met haast, is een significant detail.

De lijkwade lijkt zelfs sporen te vertonen van de Opstanding van de Heer. De bloedsporen op het linnen laten zien dat het doek niet van het lichaam is afgehaald. Het lichaam is er 'spoorloos' uit verdwenen. De afbeelding is op het doek ontstaan toen het door een kracht iets werd gestrekt, wat is aangetoond door vertekeningen van de sporen. Met de allernieuwste technieken kan men niet reconstrueren hoe de afbeelding aan de uiterste oppervlakte van het doek terecht is gekomen. Alles wijst op een soort energieuitbarsting vanuit het lichaam.

De forensisch experts die het onderzoek uitvoerden konden maar één conclusie trekken: het is zeer hoogstwaarschijnlijk dat de lijkwade van Turijn de Lijkwade van Jezus is. De kans dat het NIET de Lijkwade van Jezus is, is volgens de experts een kans van 1 op 200 miljard. Het doek getuigt van het lijden, de begrafenissen en de Verrijzenis van de Heer. Over elk altaar waar de Eucharistie gevierd wordt hangt een lange witte doek, als herinnering aan de lijkwade.

Levensgrote sculptuur van de man van de lijkwade

De lijkwade nodigt ons uit om het lijden te overwegen dat Christus voor ons heeft doorstaan. De katholieke Kerk doet verder geen uitspraak over de echtheid van de lijkwade, maar staat wel open voor elk wetenschappelijk onderzoek.

TIJD VAN BEZINNING EN GEBED

Op Aswoensdag, 2 maart aanstaande, beginnen wij opnieuw de Veertigdagentijd, de tijd van bezinning, inkeer en gebed ter voorbereiding op Pasen. Met Pasen vieren wij opnieuw het grote mysterie van het lijden, sterven en verrijzen van Christus uit de dood, hetgeen inhoudt het einde van een misvormde wereld en het begin van een nieuwe wereld zoals God die heeft bedoeld en zoals Hij die in het begin heeft geschapen: vrede en harmonie onder alle schepselen op aarde. Christus' verrijzenis uit de dood is de blijvende bron en het fundament van ons geloof. "Als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en zijt gij nog in uw zonden", zegt de apostel Paulus in zijn eerste brief aan de christenen van Korinthe (1 Kor. 15,17).



Door pater Gerard Wijers s.s.s.

De wereld waarin wij leven is echter, tweeduizend jaar na de verrijzenis van Christus uit de doden, nog niet altijd en overal een nieuwe wereld, zoals God die heeft bedoeld. Er zijn helaas nog vele tekenen van een misvormde wereld, een wereld van lijden en sterven,

van onrecht en bedrog, van haat en moord, van oorlogen en onlusten. We kennen de coronapandemie en horen van migrantenbewegingen. De jaarlijkse Veertigdagentijd ter bezinning en voorbereiding op Pasen is daarom geen oude gewoonte uit het verleden, maar een hoogst actuele bezinning op ons eigen mensenbestaan hier en nu.

Al in het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, horen wij over het ontstaan van die misvormde wereld: de mens luistert niet naar God, maar laat zich verleiden door de duivel, de aartsleugenaar en moordenaar vanaf het begin (Joh. 8,44), die in de gedaante van een slang op hem afkomt (Gen. 3,1-6). Met deze erfzonde doet het Kwaad zijn intrede in de schepping en misvormt en vernietigt al het moois dat God had gemaakt. De gevolgen zijn tot op de dag van vandaag merkbaar.

Aan de andere kant horen wij in de evangelies ook spreken over het ontstaan van een nieuwe wereld, een wereld volgens Gods bedoelingen: de nieuwe mens Jezus verblijft, ter voorbereiding op zijn zending van Godswege, veertig dagen in vasten en gebed in de woestijn, waar Hij alle verleidingen van de duivel weerstaat en uiteindelijk de duivel wegstuurt. De gevolgen daarvan zijn eveneens tot op de dag van vandaag merkbaar. Velen zijn genezen, velen krijgen de kans een nieuw leven te beginnen en een zondig leven achter zich te laten. Zelfs doden worden ten leven gewekt. Uiteindelijk overwint Jezus de dood, de laatste vijand van de mensen, door te sterven aan het kruis en drie dagen later te verrijzen.

Wij worden deze Veertigdagentijd opnieuw uitgenodigd om ons te bezinnen op de keuzes die wij maken in ons leven en daar waar wij verkeerde keuzes hebben gemaakt en ingegaan zijn op de verleidingen, terug te

komen op onze wegen. Daarom is de Veertigdagentijd een tijd bij uitstek om het sacrament van Boete en Verzoening (de Biecht) te ontvangen. Wij mogen ons opnieuw bewust worden van de belofte en de genade van ons doopsel, waardoor al onze zonden werden afgewassen en waardoor wij het leven, lijden, sterven en verrijzen van Christus blijvend in ons meedragen.

De oproep tot vasten en gebed is heel bijbels. Op veel plaatsen in het Oude en het Nieuwe Testament wordt verteld over mensen die vasten om hun gebeden kracht bij te zetten. De inwoners van Ninevé zochten hun steun bij God, vastten veertig dagen en kwamen terug op hun heilloze wegen. De stad werd gespaard voor de verwoesting waarmee ze werd bedreigd (Jona 3). Dit in tegenstelling tot de steden Sodom en Gomorra. Hun inwoners bekeerden zich niet en vonden massaal de dood (Gen. 19). Als Jezus een onreine geest uitdrijft uit een bezeten jongeman, terwijl de apostelen daartoe niet in staat waren, verklaart Jezus ronduit: "Dit soort kan door niets anders worden uitgedreven dan door bidden en vasten" (Mar. 9, 29).

Laten we ons in deze Veertigdagentijd ter voorbereiding op Pasen opnieuw bewust worden van het grote goed van deze periode, niet alleen voor onszelf, maar voor een hele nieuwe wereld, zoals God die heeft bedoeld bij de schepping.

Vastentijd



INTERVIEW MET HOSPITALITY MANAGER HARALD DIJKSTRA - *Eindelijk thuis...*

Sinds april 2019 werkt Harald Dijkstra als hospitality manager bij het Heiligdom. Het is hoog tijd dat wij hem aan u voorstellen. Ik ontmoet hem, tussen zijn drukke werkzaamheden door, in de ontvangstruimte van het gastenhuis.



Door Mariska Adrichem

Om bij het begin te beginnen: Harald is in 1968 geboren in Heemskerk en heeft daar zijn kindertijd doorgebracht. Toen hij achttien jaar was spreidde hij zijn vleugels uit en woonde hij op diverse plekken in de wereld, tot hij negen jaar geleden in Heiloo neerstreek. Hij is

al tweeëntwintig jaar getrouwd met Elsbeth en heeft twee dochters van zeventien en twintig, Laura en Dewi.

Op zestienjarige leeftijd begon hij met een opleiding in hospitality en op zijn drieëntwintigste had hij een lbo-, mbo- en hbo-studie afgerond. Vooral tijdens zijn mbo-studie heeft hij heel veel praktijkervaring opgedaan, onder meer bij restaurant Vermeer en restaurant Corona, waar hij zich, onder chef-kok Robert Kranenburg, opwerkte tot sous-chef, amper tweeëntwintig jaar oud. Harald wilde ervaring opdoen in het buitenland en als kok ligt het dan voor de hand om naar Frankrijk te gaan, het land waar veel grote koks vandaan komen of hun opleiding hebben genoten. Het lot bepaalde anders. In hotel Corona logeerde een delegatie Japanners van een Hollands thema dorp in Nagasaki. In het themadorp waren ook vijf hotels gevestigd. De Japanners wilden in de hotels de Franse keuken introduceren en bij wijze van grap gooide Harald een balletje op en werd tot zijn grote verbazing aangenomen. Harald: "Ik wist niets van Japan, alleen dat Tokyo de hoofdstad was, maar kreeg een contract van twee jaar, samen met zo'n negentig andere Nederlanders, waaronder diamantslijpers, goudsmeden en kaasdragers. Ik zat in Nederland, maar dan in Japan."

Harald kon 'internationale ervaring' afvinken en wilde na drie jaar weer naar Nederland terugkeren, tot groot genoegen van zijn ouders. Het liep anders. Een kennis die in Maleisië werkte bood hem een baan aan in nieuw te bouwen hotels en Harald moest zijn ouders melden dat hij niet naar huis kwam. Op het moment dat het eerste hotel geopend zou worden ging de eigenaar failliet, maar ook nu had Harald geluk. Een leverancier waarmee hij samenwerkte zei dat hij naar Singapore kon komen. Nog diezelfde avond zat hij in de bar van het Concorde Hotel om een gesprek te voeren met de executive director en twee uur later was hij hun nieuwe Food and Beverage manager. Wederom kon Harald zijn ouders bellen. Harald reisde in opdracht van Concorde Hotels van de

Malediven naar Maleisië en Birma. Toen hij een jaar of dertig was vond hij dat het tijd werd om naar Nederland terug te gaan.

Hij was net een half jaar thuis toen hem werd gevraagd of hij interesse had om Food and Beverage director op Bali te worden. Harald pakte zijn koffers en vertrok. Hier leerde hij zijn vrouw Elsbeth kennen die reisleader was bij OAD reizen. Na twee en een half jaar keerde het stel terug naar Nederland. Via banen bij het Marriott Hotel en poppodium de Waerdse Tempel kwam Harald bij Landal Greenparks in Drenthe terecht. Het jonge gezin had inmiddels twee dochters. Noord-Holland bleef echter trekken. Elsbeth kreeg een baan in Amsterdam en Harald vond werk bij het NH Hotel in Zandvoort. Hier ontmoette hij alle bekende namen uit de racewereld en een nieuwe passie was geboren.

Na een kleine omzwerving via een ander hotel en een cateraar op Schiphol kwam hij uiteindelijk, tijdens een 'Open monumentendag', op het Heiligdom terecht en Harald zei tegen zijn vrouw, die geboren en getogen is in Heiloo: "Als ik hier ooit zou kunnen werken dan zou ik dat met beide handen aanpakken". Nog geen paar maanden later kwam er een functie beschikbaar, Harald solliciteerde en werd aangenomen. Na een hele wereldreis is Harald eindelijk echt thuisgekomen. In zijn werkzaamheden voor het Heiligdom kan hij alle door hem opgebouwde kennis en praktijkervaring kwijt en als het aan Harald ligt blijft hij er tot aan zijn pensioen.

Harald in zijn element als kok



DE JULIANAZUSTERS HANDEN UIT DE MOUWEN!

In het vorige Vriendenmagazine heb ik de permanente tentoonstelling over de Julianazusters aangekondigd. De langdurige expositie met veel fotomateriaal en persoonlijke verhalen zal hopelijk dit voorjaar worden gerealiseerd in het Julianaklooster. In dit artikel licht ik alvast een tipje van de sluier op en vertel ik u over wie deze hardwerkende vrouwen waren.



Door Nanine van Smoorenburg

Oprichting

In 1914 startte pater Jorna s.j. (1868-1937) de 'St. Julianavereniging voor Hulp in de Huishouding'. Opvang van vaak grote gezinnen was in die tijd een aanzienlijk probleem. Er was met name zorg nodig wanneer de moeder uitviel

door ziekte tijdens de bevalling of in de kraamtijd. De oprichting kwam mede tot stand door financiële steun van een aantal Haagse vrouwen uit betere kringen. Na een aantal jaar werd de vereniging een officiële religieuze congregatie. De diocesane zustercongregatie viel vanaf moment van oprichting onder bijzondere zorg van het Bisdom Haarlem en de plaatselijke bisschop.

Liefdewerken

De vrouwen die zich aansloten werden Julianazusters of Juliaantjes genoemd. Hun beschermvrouw was de heilige Juliana van Falconieri (1267-1341). De dienstbaarheid en het persoonlijk gebedsleven van Juliana van Falconieri werden benadrukt binnen de congregatie. De Juliaantjes oftewel 'nonnen met schorten' gingen zich vanuit hun geloof inzetten voor de liefdewerken. Dit is een term om een 'daad van liefde' aan te duiden. Het werkterrein in de eerste jaren was de gezins- en kraamzorg en de wijkverpleging. De praktische zorgverlening was maatwerk en de hulp werd afgestemd op de situatie. De zusters werkten met aandacht en deinsden er niet voor terug om vuil werk te verrichten. Zij stonden bekend als een hardwerkende congregatie: de handen gingen uit de mouwen! De begintijd was moeizaam met weinig aanmeldingen en financiële onzekerheden. Na de lastige start groeiden de Juliaantjes in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. In die periode vestigden zij zich in Haarlem, Maastricht, Tilburg, Hilversum en Amsterdam. In 1932 startte de bouw van het moederhuis in Heiloo: het Julianaklooster (het huidige gastenhuis van Onze Lieve Vrouw ter Nood). Met de maatschappelijke ontwikkeling in de jaren zestig en zeventig veranderde er veel binnen de congregatie. Het werk van de zusters werd geleidelijk overgenomen door met overheidsgeld gesubsidieerde stichtingen. De grote veranderingen zorgden er ook voor dat zusters ander werk gingen doen. Zij werden huishoudster of vrijwilliger in pastorieën of zij gingen betaald werken in bejaardenhuizen of in de sociale zorg.



De Juliaantjes verzorgden de kinderen, kookten de warme maaltijden en deden de was voor het hele gezin.

Bron: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, beeldbank Julianazusters (Z076), nr. 202115.

Spiritualiteit

In hun spiritualiteit volgden de zusters het gedachtegoed van Ignatius van Loyola (1491-1556). Het vertrouwen dat God betrokken is bij al het werk dat wordt uitgevoerd bemoedigde de zusters om het intensieve werk te verrichten. Want uit Gods betrokkenheid kun je zelf het vertrouwen putten om het werk aan te kunnen, zo leerden zij uit hun spiritualiteit. Voor de zusters was bidden en werken dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden. Moeder-overste Agatha (1890 - 1989) noemde dit het 'verenigd leven'. Zij zou uiteindelijk meer dan 40 jaar de congregatie leiden.

Voltooiing

Het moederhuis in Heiloo werd vanaf 1980 gebruikt als een eigen bejaardenhuis. In 2002 verlieten de laatste Julianazusters hun geliefde moederhuis en verhuisden naar het verzorgingshuis De Cameren in Limmen. In deze laatste fase van voltooiing waren de rollen voor de Juliaantjes omgedraaid. Nu werden zij verzorgd door anderen.

Ter nagedachtenis

Julianazuster Aleida Erinkveld (geboren op 16 november 1919) is overleden op 30 november 2021.

Op 7 december 2021 is haar medezuster Elisa Min (geboren op 25 januari 1923) overleden. Zuster Edmunda Jekkers (geboren op 19 maart 1925) is op 5 januari 2022 overleden. De drie zusters hebben hun laatste rustplaats gevonden op de begraafplaats van de Julianazusters grenzend aan het terrein van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood.

Doopsels

7 november 2021
Zerha Schneider-Sisti

16 januari 2022
Annabel Maria Bourgonje

Doopsels, 1e Communie en Vormsel

16 januari 2022
Remco Johan Geert Jozef Horst

16 januari 2022
Sam Kevin Hoogland

Vormsel

16 januari 2022
Shaehadey Francisca Romana Willem

Laten we bidden dat de al degenen die deze sacramenten hebben ontvangen door de werking van de Heilige Geest veel zegen, inspiratie en kracht mogen opdoen op hun verdere levensweg.

Overleden vrienden van Kapel

Mevrouw A.M.A. de Boer
Mevrouw J. Esser Tamis
B. van der Heul
De heer R.A. Minguel
Mevrouw Kuijs-Lighthart
De heer F.J. te Riele
De heer J.C. Valkering
Mevrouw Th. Veldt-Peeters
Mevrouw J. Th. Zentveld-van der Veen

Julianazusters:
zuster Aleida Erinkveld
zuster Elisa Min
zuster Edmunda Jekkers

Laten we bidden dat zij in de liefde en vrede van God mogen wonen. Het Heiligdom is deze vrienden zeer dankbaar voor hun steun aan het Heiligdom.



Ja, ik wil me graag opgeven als nieuwe vriend of vriendin van Onze Lieve Vrouw ter Nood en het vriendenmagazine gratis thuis ontvangen.

Dhr. / Mevr.:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Involstrook toesturen aan: **Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood,**
o.v.v. Vriendenkring, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo

Opgave is ook mogelijk via: info@olvternood.nl of tel: 072-505 12 88

Colofon

ISSN 2666-7436

Redactie

Mariska Adrichem, Pieter Klaver en
Gerald Timmermans

Vormgeving

Birgitta Grafische Vormgeving

Druk

Vanderperk Groep
Oplage: 3.500

Contact

Diocesaan Heiligdom
Onze Lieve Vrouw ter Nood
Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo
telNr. 072-505 1288
magazine@olvternood.nl
www.olvternood.nl

Giften

Giften zijn van harte welkom op rekening-
nummer NL25 INGB 00 00 672 168
t.n.v. Diocesaan Heiligdom OLV ter Nood

ANBI Stichting

RSIN nummer: 28 329 87

© 2022

Diocesaan Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood
Wilt u artikelen overnemen? Neem dan even contact
op met de redactie via magazine@olvternood.nl

BOUWACTIVITEITEN IN DE STARTBLOKKEN

Alweer geruime tijd geleden hebben wij als bestuur van het Heiligdom aangekondigd dat we verschillende bouw- en renovatieplannen hebben op en rondom het Heiligdom. Deze plannen zijn noodzakelijk vanuit onze verantwoordelijkheid om onze mooie gebouwen en rijksmonumenten goed te onderhouden en te bewaren voor de toekomst, maar ook om de toegankelijkheid voor iedereen op en rond het Heiligdom te verbeteren. Om deze activiteiten daadwerkelijk te kunnen realiseren hebben al heel veel mensen een donatie gedaan.



Door Rob Mastenbroek, bestuurslid bouwkundige zaken

Het lijkt misschien alsof er niets met de aan u voorgelegde projecten gedaan wordt, aangezien de inzamelingsacties hiervoor al weer een tijdje geleden hebben plaatsgevonden en er nog weinig werkzaamheden te bespeuren

vallen in het Kapelbos. Dit heeft te maken met het feit dat als de financiering voor een project eenmaal zo goed als rond is er eerst ontwerpen en werkbeschrijvingen gemaakt en vergunningen aangevraagd moeten worden, waarna offerteaanvragen kunnen worden uitgezet naar aannemersbedrijven. Vervolgens moeten alle bouwmaterialen besteld worden. Bouwmaterialen zijn momenteel schaars en dat zorgt voor vertraging in leveringen en zodoende vertraging in de uitvoering van de projecten. Graag wil ik u daarom meenemen naar de stand van zaken rondom alle opgestarte bouwplannen.

Genadekapel

In samenwerking met Monumentenwacht en het in cultureel erfgoed gespecialiseerde advies- en ingenieursbureau Bouwadvies Groot Holland zijn de werkbeschrijvingen voor het onderhoud aan onze Rijksmonumenten zoals de Genadekapel opgesteld. Binnenkort zal het adviesbureau offertes aanvragen bij verschillende aannemers die gespecialiseerd zijn in het werken aan monumenten. Zodra deze offertes binnen zijn wordt zo snel mogelijk een keuze gemaakt voor een aannemer en de opdracht verstrekt. Dit moet natuurlijk zo zorgvuldig mogelijk gebeuren.

Paden in het Kapelbos

In overleg met de aannemer, die ook ons nieuwe parkeerterrein heeft aangelegd, wordt op dit moment een ontwerp en een offerte gemaakt voor de verbetering van de paden in ons Kapelbos. De afgelopen natte periode hebben we maar weer gezien hoe noodzakelijk dit is. Uitvoerig is bekeken welke materialen op welke plaats zullen worden toegepast om er voor te zorgen dat het gehele Kapelbos voor iedereen goed te bereiken is, maar ook dat de unieke uitstraling van ons Kapelbos zo goed mogelijk behouden blijft. Het ziet er nu naar uit dat deze verbetering in een aantal fases zal worden uitgevoerd. De eerste en meest urgente fase hierbij is wel het pad

naast de Bedevaartkapel vanaf het Oesdom. Op dit stuk pad zal de bestaande bestrating vanuit het Oesdom worden doorgetrokken naar de voorkant van de kapel. Op deze manier krijgen we een mooi, goed begaanbaar en droog pad vanaf het parkeerterrein tot aan de Bedevaartkapel. Het plein voor de kapel wordt hierbij niet meegenomen, dit zal géén bestrating worden. Alleen langs de voorgevel van de kapel wordt een smalle strook aangelegd om zonder drempels bij de ingang van de kapel te kunnen komen (deze is nu ook reeds aanwezig). De belangrijkste bospaden zullen in de periode daarna onder handen worden genomen. Daarvoor hebben we gekeken naar bestaande paden op andere locaties in Noord-Holland om te zien hoe deze paden eruit zien en hoe ze na verloop van jaren er nog bij liggen. Uiteindelijk willen we ook graag duurzame paden aanleggen die lang mee gaan met weinig onderhoud.

Verlichting parkeerterrein

Als laatste onderdeel van de afronding van het parkeerterrein aan de Kapellaan zal hier in het voorjaar nog verlichting geplaatst worden in de vorm van lantaarnpalen. Dit is vooral fijn als er bijvoorbeeld 's avonds activiteiten zijn waarbij mensen in het donker van en naar hun auto lopen. Hiermee creëren we een veilige en vriendelijke situatie voor iedereen die op bezoek komt.

Afsluitend

Uiteraard zullen wij u via allerlei kanalen zo veel mogelijk op de hoogte houden van alles wat er te gebeuren staat en in ontwikkeling is. Als bestuur zijn wij u zeer dankbaar voor uw betrokkenheid en financiële ondersteuning.

Voorbeeld van een ander bospad in Noord-Holland



PROGRAMMA HEILIGDOM OLV TER NOOD

FEBRUARI T/M APRIL 2022

Registreren voor het bijwonen van de Heilige Mis is alleen nodig voor zondagen, feestdagen en evenementen. Vanwege mogelijke wijzigingen vragen wij u voor de laatste stand van zaken onze website te bezoeken of contact op te nemen met het secretariaat.

website: www.olvternood.nl | e-mail: info@olvternood.nl | telefoon: 072 - 505 1288

Alle vieringen vinden plaats in de Bedevaartkapel, met uitzondering van de Heilige Mis op maandag t/m vrijdag en op zondag om 09.00 uur. Deze vieringen zijn in de Genadekapel.

Bijzondere Liturgische Vieringen

Zie pagina 2 voor alle liturgische vieringen en gebedstijden op de reguliere dagen; alleen uitzonderingen en bijzondere feesten worden hieronder vermeld.

- Woensdag 2 februari: **Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)**. 12.00 uur H. Mis
- Woensdag 2 maart: **Aswoensdag**. 12.00 uur H. Mis (stille Mis) en 19.00 H. Mis (koor: Ubi Caritas), begin van de Veertigdagentijd
- Zaterdag 19 maart: **Hoogfeest van de H. Jozef, Bruidegom van de H. Maagd Maria**. 12.00 uur H. Mis
- Vrijdag 25 maart: **Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer**. 12.00 uur H. Mis
- Zondag 10 april: **Palmzondag van het Lijden van de Heer**. Aanvangstijden van de vieringen zoals elke zondag
- Maandag 11 t/m woensdag 13 april: **Goede Week**. 11.30 uur Rozenkransgebed en 12.00 uur H. Mis
- Donderdag 14 april: **Witte Donderdag**. 19.00 uur H. Mis
- Vrijdag 15 april: **Goede Vrijdag**. 19.00 uur Goede Vrijdag liturgie
Houd onze website in de gaten voor de tijden van de volgende vieringen...
- Zaterdag 16 april: **Paaswake (Heilige Paasnacht)**
- Zondag 17 april: **Paaszondag - Vrijrijzenis van de Heer**
- Maandag 18 april: **Tweede Paasdag**
- Zondag 24 april: **Goddelijke Barmhartigheid**

Catechese & Geloofsvorming

Volwassenencatechese: iedere eerste woensdag van de maand van 19.30 uur tot 21.00 uur door pater Gerard Wijers sss, vervolg op vorig jaar over het boek psalmen. Komende data: 2 februari, 2 maart en 6 april in het Julianaklooster.

Retraite & Bezinning

Maandelijks **Gebeds- en Bezinningsdag** op donderdagen van 10.00 tot 17.00 uur in het Julianaklooster begeleid door priester Anton Overmars.

- Donderdag 24 februari: **Biecht, kracht of kruis?** "Laten we met vreugde en vertrouwen dit sacrament herontdekken (H. paus Johannes Paulus II)."; op deze dag staan we stil bij het hoe je voor te bereiden op de biecht, en hoe vreugde te vinden in en door de biecht.
- Donderdag 17 maart: **En het Woord is Vlees geworden;** wat betekenen de woorden 'Hij heeft het vlees aangenomen door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden'?
- Donderdag 21 april: **De Heer is waarlijk Verrezen, Alleluja;** deze dag nemen wij gedeelten uit de Paasjubelzang het Exsultet en laten ons hierdoor inspireren en leiden om tot verdieping te komen van de werkelijke betekenis van Pasen voor ons gelovig leven.

Naast de Gebeds- en Bezinningsdagen worden regelmatig meerdaagse **Retraites** georganiseerd begeleid door priester Anton Overmars. De Retraites vinden eveneens plaats in het Julianaklooster, waarbij in het gastenverblijf van het klooster kan worden overnacht.

- Maandag 28 februari t/m donderdag 3 maart: **Aswoensdag retraite;** in deze retraite nemen we teksten van de monnik Anselm Grün osb en van de H. Augustinus en bereiden ons zo voor op de veertigdaagse vastentijd.
- Woensdag 13 april 15 uur t/m zondag 17 april (Paaszondag): **Triduüm Pascale, Goede Week retraite;** deze heilige dagen staan helemaal in het teken van het lijden, de dood en de verrijzenis van Christus. Op het heiligdom maken we de plechtigheden mee van Witte Donderdag tot en met Paaszondag.

Samen in Stilte

De eerste activiteit van dit nieuwe initiatief is een serie van vijf maandelijkse bijeenkomsten op een woensdagavond om 19.30 uur door Elize Timmermans-Bleeker. Onder de noemer *Samen in Stilte* zullen we ervaren wat de verschillende vormen van christelijk gebed en meditatie voor u persoonlijk kunnen betekenen. Komende data: 16 feb, 16 maart en 6 april.

Programma *Onze Lieve Vrouw ter Nood inspireert!*

- **Stroom van Leven:** cursus bezinnend autobiografisch schrijven, als middel om dichterbij jezelf en je onderstroom te komen met als inspiratiebron een aantal gedichten over rivieren; op zeven cursusmiddagen (van 14.00 tot 16.00 uur) ontdek je hoe het Leven in jou wil stromen en hoe je dat de ruimte kunt geven. Data: 18 januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart en 12 april.
- **Workshop Bible Journaling:** een dag in de bijzondere omgeving van het Heiligdom inclusief uitgebreide lunch; elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer en samen genieten van het creatief bezig zijn rondom de bijbel. Datum: 30 april 10.00 tot 15.00 uur, aanmelden via www.biblejournaling.nl/agenda.

Expositie

Wie is de man van de Lijkwade?

20 t/m 27 februari in de Bedevaartkapel; tentoonstelling over de lijkwade uit de Dom van Turiijn en de vraag 'Is dit de lijkwade van Jezus?' De expositie bevat een levensgrote kopie van de lijkwade en een uitgebreid overzicht van archeologische vondsten, artefacten en toelichtingen op de diverse wetenschappelijke onderzoeken. Inleidende lezingen in de Bedevaartkapel: zondag 20 en zondag 27 februari om 12.30, 14.30 en 16.00 uur.

Alpha cursus

Wil je meer weten of heb je vragen over het christelijk geloof? Tijdens circa tien interactieve en gezellige bijeenkomsten ontdek je wat het christelijk geloof inhoudt.

- start in februari, op donderdagavonden van 18.00 tot 21.30 uur, aanvang met een gezamenlijke maaltijd

Gezinsactiviteiten

De 'Blauwe Zusters' (Dienaressen van de Heer en de Maagd van Matará) organiseren activiteiten voor gezinnen, kinderen en jongeren in het Julianaklooster.

- **Familiedagen:** iedere maand op een zondag vanaf 12.30 uur tot 17.15 uur. Komende data: 27 februari, 20 maart, 24 april.
- **Kinderclub Heilige Dominic Savio:** op vrijdagden van 15.30 uur tot 17.30 uur, catechese voor kinderen van 7 t/m 11 jaar. Komende data: 11 en 25 februari, 11 en 25 maart, 8 en 22 april.
- **Meisjesgroep Zalige Chiara Luce Badano:** op vrijdagden van 17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese voor meiden van 12 t/m 16 jaar. Komende data: 4 en 18 februari, 4 en 18 maart en 1 en 15 april.
- **Jongensgroep Sint Joris** (door rector Jeroen in samenwerking met de zusters en de seminaristen): let op, op *vrijdagen* van 17.00 uur tot 20.30 uur, gezamenlijk pizza eten en catechese voor jongens van 12 t/m 17 jaar. Iedere twee weken, komende data: 4 en 18 februari, 4 en 18 maart, 8 en 22 april.

Jongerenactiviteit: 'Meet and Greet the Lord'

Elke tweede vrijdag van de maand wordt een bijeenkomst gehouden voor jongeren van 16 tot 30 jaar in het Juliana-klooster. Aanvang 18.30 uur. Komende data: 11 februari, 11 maart en 8 april.

Eerste-Zaterdag Bedevaarten

Maandelijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven in de Bedevaartkapel. Er rijdt een bus tussen treinstation Castricum en het Heiligdom, heen om 11.10 uur en terug om 16.00 uur. Komende data: 5 februari, 5 maart en 2 april.

Gezongen Gregoriaanse Vespers

Elke eerste zondag van de maand worden om 16.00 uur de Gregoriaanse Vespers gezongen in de Genadekapel door het Schola Cantorum Kennemerland. Komende data: 6 februari, 6 maart en 3 april.

**Informatie en aanmelden voor alle activiteiten per e-mail
via info@olvternood.nl of via telnr. 072-505 1288.**

LEVEN VOOR DE JULIAANTJES

INTERVIEW MET WIL EN JAN VAN SCHOOTEN

Als de Julianazusters hun klooster op het Heiligdom begin deze eeuw verlaten hebben, blijft Wil de was voor hen doen. Ze is sinds 1995 in dienst van de zusters en zal dat blijven tot de laatste Julianazuster in Limmen eind 2021 overlijdt. Wil: 'Na de verhuizing van de zusters stond ik anderhalf jaar lang moederziel alleen in het verlaten klooster, in de wasserij waar zich nu de refter bevindt'. Als het klooster weer in gebruik wordt genomen gaat Wil de was voor de zusters bij haar thuis doen. Jan en Wil halen de was op maandag op en brengen die in de loop van de week schoon weer terug naar Limmen.



Door Gerald Timmermans

Jan wordt tijdens de oorlog in Heiloo geboren, in 1942. Hij groeit op in een gezin met vijf kinderen. Als hij vijf jaar oud is verhuist hij met zijn ouders naar het huis waar hij nu nog steeds woont. In zijn werkzame leven is Jan onderhoudsmonteur geweest. Hij heeft in

die functie onder andere veel gewerkt op booreilanden en bij de Hoogovens. Wil wordt in 1948 in Limmen geboren. Haar ouders hebben een bollenbedrijf: "We waren thuis met vijftien kinderen en moesten altijd helpen op het land of in huis." Jan en Wil leren elkaar in 1968 kennen in een bar in Alkmaar. De liefde groeit snel en in 1970 trouwen ze in de Genadekapel. Het stel gaat al snel wonen in het ouderlijk huis van Jan, nadat zijn ouders zijn verhuisd. Jan en Wil zijn echte familiemensen, als het even kan in de weer met hun drie zoons en later hun twee kleinkinderen.

Het ouderlijk gezin van Wil ging altijd al naar Onze Lieve Vrouw ter Nood voor de viering van de Heilige Mis. De familie van Jan was sterk verbonden met de Willibrordusparochie in Heiloo. Na hun huwelijk komt Jan samen met Wil naar het Heiligdom. Jan: 'Onze oudste zoon is nog in de Willibrorduskerk gedoopt, de twee andere jongens op het Heiligdom'. De band met het Heiligdom wordt versterkt als de zoons van Jan en Wil misdienaar worden op het Heiligdom. Jan raakt meer en meer betrokken bij het vrijwilligerswerk; hij collecteert, doet kosterwerk en wordt gevraagd voor allerlei karweitjes. Jan: "Als zuster Humilia je iets vroeg en je twijfelde, zei ze "Dan doe ik het zelf wel", waarna je alsnog ja zei." Ook Wil gaat vrijwilligerswerk doen voor het Heiligdom. Als de bouw van het Oesdom midden jaren zeventig gereed is, gaat ze er aan de slag en doet samen met twee andere vrijwilligers de exploitatie. Daarnaast zingt ze in het koor Ubi Caritas: "We zongen altijd

al mee tijdens de vieringen, dus toen ze me vroegen zei ik eigenlijk direct ja." En voor Jan is het Ziekentriduüm een drukke periode als de banken tijdelijk uit de Bedevaartkapel verwijderd worden, werk waarbij zijn zoons vaak helpen.

Sterk is de band met de Julianazusters. Als Wil in 1995 voor ze gaat werken, wonen er nog zesendertig zusters in het klooster. Vier dagen per week wast ze en doet ze ook naai- en verstelwerk. Als de zestien in 2002 nog levende zusters vertrekken naar Limmen helpen Jan en Wil mee met de verhuizing. Ze houden na de verhuizing veel contact met de Julianazusters. En nadat Jan in 2003 is gestopt met werken, neemt hij het onderhoud van de begraafplaats van de Julianazusters op het Heiligdom op zich. Jan: "In de winter is er weinig werk, maar zomers ben ik elke twee weken wel een dag bezig rond de graven."

Buiten het Heiligdom hebben Jan en Wil ook een druk leven. Naast de tijd die ze doorbrengen met hun kinderen en kleinkinderen wordt er veel geschilderd, op nummer. Zo hangt er in huize Van Schooten een heuse kopie van de Nachtwacht. Daarnaast heeft Jan zijn volkstuin en is Wil graag met naald en draad bezig. Maar het Heiligdom blijft een belangrijke plaats in hun leven innemen.



Wil en Jan van Schooten op de begraafplaats van de Julianazusters